

Μια ποιήτρια του λόγου, η βραβευμένη Βασιλική Νευροκοπλή στο σχολείο μας



Η Διευθύντρια του Σχολείου μας, Ελευθερία Σιώπη
καλωσορίζοντας τη συγγραφέα, τόνισε :

- Σήμερα, είναι απίστευτη τιμή για μας, να είναι εδώ κοντά
μας η **Βασιλική Νευροκοπλή**.

Μεγάλη χαρά για μας, να φιλοξενούμε στο σχολείο μας, να
έχουμε κοντά μας, **ένα από τα πολύ μεγάλα αστέρια**, τα εκλεκτά
της παιδικής λογοτεχνίας της εποχής μας.

- Ζητώ συγνώμη,

ξέρω,

λένε οι Πατέρες,

ότι δεν πρέπει να λες

στον καλό το καλό !

Κάνεις ζημιά πραγματικά !

Δεν νομίζω όμως,

ότι η κυρία Νευροκοπλή κινδυνεύει από κάτι τέτοιο!



- Όλοι κινδυνεύουμε !

- Έχει εμποτιστεί με ταπείνωση, με ταπεινότητα από την πολύ πολύ παιδική της ηλικία.

Λείπει ο λόγος της κας Νευροκοπλή και των συγγραφέων, που γράφουν όπως η ίδια, που είναι ποιητές. Δεν είναι απλοί τεχνίτες του λόγου. Είναι ποιητές. Μπορούν και γράφουν από την καρδιά τους. Και **από την καρδιά βγαίνει η αλήθεια, βγαίνει το φως.**

- Μακάρι,

τα κείμενά της να ήταν

η καθημερινότητά μας μέσα στο σχολείο !

Τα έχουμε ανάγκη !



Οι ψυχές οι δικές σας το έχουν ανάγκη !



**Εμείς, σαν δάσκαλοι, τι πρέπει να κάνουμε ;
Τι προσπαθούμε να κάνουμε ;**

Σε κάθε ευκαιρία, να σας φέρνουμε σε επαφή με μεγάλους τεχνίτες, με ποιητές του λόγου .

Αυτή η ποίηση, η ποιητική γραφή, η καρδιακή γραφή της κας Νευροκοπλή κάνει καλό, είναι βάλαμο. Και, ανάβει ψυχές ! Η δικιά μας η δουλειά είναι ν' ανάψουν οι δικές σας ψυχές ! Να γεμίσουν φως !

Γί αυτό και θέλουμε και λαχταρούμε τέτοιες ευκαιρίες. Να σας φέρνουμε σε επαφή, να γνωρίσετε το έργο, τη δουλειά τέτοιων συγγραφέων .

Δεν θέλω να κουράσω άλλο. Τα βιβλία της, τα έργα της μιλάνε από μόνα τους !

Χαιρόμαστε πάρα πολύ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γί αυτό που προσφέρετε με τα βιβλία σας στις ψυχές των παιδιών μας.

Να είστε γερή να συνεχίσετε! Να δίνετε, να δίνετε και άλλους τέτοιους θησαυρούς και στο μέλλον.

Ο Θεός μαζί σας !



- Να σας πω κι εγώ
την καλημέρα μου!

Ευχαριστώ πάρα πολύ
την πολύ καλή
και όμορφη διευθύντριά σας.

Είχα κάποτε κι εγώ, όταν σπούδαζα δασκάλα, έναν πολύ καλό δάσκαλο, στο πανεπιστήμιο, που δεν ζει πια. Μας έλεγε : “ Τα παιδιά δεν είναι άδεια καλάθια, άδειοι κουβάδες να ρίχνουμε μέσα γνώσεις, πληροφορίες ... Δεν είναι αυτό τα παιδιά ! ”

Είναι σαν τα κεράκια. Έχουν το φτιλάκι τους . Και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι ν’ ανάψουμε τη φωτιά. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτε άλλο. Θα συνεχίσουν τον δρόμο τους, μόνα τους. Θα συνεχίσουν να καίνε.

Κι ένας άλλος, πάρα πολύ σπουδαίος άνθρωπος, ο Σωφρόνιος, που ήταν ηγούμενος σ’ ένα μοναστήρι στην Αγγλία, ήταν και ζωγράφος πριν γίνει μοναχός . Κάποια στιγμή, δυο φίλοι μου, όταν παντρεύτηκαν, πήγαν και τον ρώτησαν :

**“ Τι να κάνουμε για τα παιδιά μας ;
Πώς να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας ;**

Κι αυτός ο άνθρωπος, που ήταν ένας σοφός άνθρωπος, τους είπε :

“ Κάθε παιδί είναι σαν ένα κερί. Κάθε κερί έχει το φτιλάκι του. Δεν μπορούμε ν’ αλλάξουμε το φτιλίλι ενός κεριού. Από τη στιγμή που είναι αυτό το κερί, αυτό το φτιλίλι, τέλος Το περισσότερο που μπορούμε να κάνουμε σαν γονείς και σαν δάσκαλοι είναι, αν φυσήξει αέρας, να βάλουμε τα χεράκια μας, προστατευτικά γύρω από το κερί, για να μην σβήσει η φωτιά !





- Εμείς νομίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά, οι πιο μεγάλοι για τα παιδιά . Όχι !! Δεν μπορούμε να κάνουμε τόσα πολλά !

Αν κάνουμε το ένα ή το άλλο ή και τα δυο και να τα προστατέψουμε σε μια δύσκολη στιγμή, ήδη κάναμε αυτό ήταν να κάνουμε !

Ευχαριστώ πάρα πολύ !

Πολύ μεγάλη η χαρά που είμαι στην Κομοτηνή, που βρίσκομαι στο σχολείο σας !

Και πολύ μεγάλη η χαρά, επίσης, γι' αυτά που άκουσα από τη διευθύντριά σας. Γιατί, όχι απλώς ήταν πολύ καλά λόγια. Αυτό δίνει χαρά στον καθένα.

Γιατί, ξέρετε δεν καταλαβαίνουν όλοι αυτά που κάνουμε και δεν τα καταλαβαίνουν τόσο βαθιά .

Υπάρχουν πολλών ειδών κατανοήσεις. Μπορεί να διαβάσει κάτι και να πεις " Α! τι ωραίο ! " Όταν όμως σε απασχολήσει και προσπαθείς να το εξηγήσεις, να το δεις στη ζωή σου, να πας λίγο πιο πίσω απ' αυτό που φαίνεται, τότε, μπορείς ν' ανακαλύψεις πράγματα που δεν φαίνονται αμέσως και εύκολα .

Γιατί , τα ωραιότερα πράγματα δεν φαίνονται εύκολα, είναι κρυμμένα !

**Η Βασιλική μας,
με τον Τρελό του Χωριού,
τον Αχτιδοϋφαντή,
μας ταξίδεψε
σε όνειρα και ιδανικά ξεχασμένα.**

**Μας θύμισε πως η Αγάπη είναι
αυτή που τα ξαναφέρνει όλα πίσω**

